

LIVET SOM EN GRÄSAND

Text: Lovisa Clazon, L.clazon@hotmail.com
Musik: Edward Blom – Livet på en pinne

Dagarna kommer, dagarna går
I Strängnäs är livet som bäst
Var dag som går, vill jag passa på
Att leva som kung min vän
Jag vill nu tacka, för det goda som bjuds
I tillvarons gästabad

Livet som en gräsand
Är alla dagar fest
Ta varje chans till bröd du får och njut
Jag njuter som bäst

Livet som en gräsand
Nå't för varje gräsgourmand
Är var dag fest och flärd så ta och njut

Vi går på promenad
-Alla ska med
Vi ska gå på ett led
-Alla är med
Över vägen vi går
På stället med streck
-Och alla är vi näck

Livet som en gräsand
Vi gör helt som vi vill
För vårt Strängnäs är vårt Ankeborg

PRAT
-Att guppa runt i Mälarens vackra vatten
-En mormor med sitt barnbarn som
kastar ut brödsulor som vi matas med
-Att stanna upp trafiken som bildar långa köer
Då vi går över gatan
-När vi kommer gående längs med Trädgårdsgatan
Öppnas dörrarna för oss till Ica och bolaget

Prick klockan 8 på stan
-Går vi på span
Går sen hem klockan 3
-Alla är me
Vicka rumpan på sne
-Låt mig få se

Ja alla älskar livet som
En gräsand
I både sjö och land
Är glad och nöjd med allt som livet ger

Ibland är det sommar
Ibland är det kallt
Årstider kommer och går
Men era påsar med brödsmul och rån
Det kommer ju alltid bestå

Everybody (pratar)
Livet som en gräsand
I både sjö och land
Är var dag fest och flärd så ta och njut
Jag njuter som bäst

Livet som en gräsand
Vi gör helt som vi vill
För vårt Strängnäs är vårt Ankeborg
Hipp hurra
Är glad och nöjd med allt som livet ger
Njut Njut
I Strängnäs är vi kungar som ni ser