

Træls tusch

Sketch af Jan Svarrer og Søren Anker Madsen

(REGI: Mand sidder i bar overkrop på taburet. Bag ham sidder en tatovør og arbejder på mandens øverste ryg og nakke. Tatovøren drikker i smug af en flaske, han er småfuld, Der høres summen fra tatoveringsnålen)

Tatovør: Så er vi ved at være der.

Mand: Bliver det flot?

Tatovør: Jeps du. Og virkelig en særpræget tatovering.

Mand: Det var min kones idé

(REGI: Mandens mobiltelefon ringer - han tager den)

Mand: Som man taler om solen...

Tatovør: Alt i orden

Mand: Hej skat. Vi er snart færdige, den bliver så flot. Ja, jeg handler ind på vejen hjem....jeg griflede lige opskriften på Boller i karry ned på bagsiden af dit digt, som nu så smukt står tatoveret i min nakke.

(REGI: Tatovøren ser chokeret op. Han vender febrilsk en seddel om og ser desperat på mandens ryg.)

Mand: Ja, kys kys skat. Vi ses.

(REGI: Tatovør forsøger at viske ud med sin underarm på mandens ryg.)

Mand: Nå, du er ved at være færdig?

Tatovør: Øh ... ja lige et øjeblik.

(Han spytter på en klud og forsøger at tørre det af, og ser mere og mere desperat ud, mens han dulmer nerverne med flasken)

Mand: Det er måske lige den sidste afpudsning?

Tatovør: Jae det...ehm...

(Hans tatovør-kollega kommer ind)

Kollega: Hva' så mester? Kører det?

Tatovør: Æh...dav Polle

(Kollegaen kigger på mandens tatovering, mens tatovøren står og sveder)

Kollega: Den var sguda ny?

Mand: Det er min kones idé

Kollega: Hun må være meget madglad.

Mand: Madglad???

Tatovør: *(forsøger dæmpe sin kollega)* Schh...

Kollega: Men hov! Der er sguda en fejl!

Mand: Fejl?!?

Tatovør: Nej, øh det er ikke noget...

Kollega: Jo der skal sguda ikke knoldselleri i Boller i Karry!

Tatovør: *(forbavset)* Skal der ikke?

Mand: *(nervøst)* Boller i Karry?!? Hvad har det med min tatovering at gøre??

Kollega: Ja det har det med at gøre...

Tatovøren forsøger at stoppe kollegaen som fortsætter ufortrødent

Tatovør: Schh....

Kollega: ...at hvis jeg læser her på din nakke mester, så står der 500 gram hakket kød, 2 store løg, hvedemel, æg, karry og ja 1 knoldselleri!!

Mand: *(forfærdet)* Hvad?!?? Har jeg opskriften på Boller i Karry tatoveret i nakken?!?

Kollega: Jeps, med et stk knoldselleri.

Tatovør: Ævh..det stod jo på sedlen.

Mand: Ja, på bagsiden!!!!!!

Tatovør: Forside, bagside? Det er jo ikke nemt at vide??

Mand: *(oprevet)* Jamen menneske!! Boller i Karry?!?!??

Tatovør: Folk vil have så mange underlige ting

Mand: Man kunne sgu da for helved' SPØRGE!?!?

Kollega: Det vil jeg også sige, Arne. Der ku du lige have dobbelttjekket. Knoldselleri trænger ret meget igennem.

Mand: Jeg må STRAKS bede dig fjerne den igen!!

Kollega: Det ville også være det mest naturlige,...jeg tjekker lige om man kan... øjeblik (går ud)

Tatovør: Farverne tager jo af, så om en 40 år tror jeg såmænd ikke der er nogen der lægger mærke til...eh..(går i stå)

Mand: *(hysterisk)* Skal jeg så rende rundt med Boller i karry i nakken de næste 40 år??

Tatovør: Så er det vel heller ikke værre?

Mand: Hvad FANDEN kunne være værre end det her??!?

Tatovør: Det kunne jo have været stegt lever med bløde løg eller..

Mand: (afbryder, rejser sig truende) Nu skal jeg sige dig en ting!!

Kollegaen kommer tilbage med en bog

Kollega: Rolig, rolig. Alt er fint.

Mand: Hvad nu?

Kollega: Jeg har løst det. Der er ingen problemer.

Mand: (*lettet*) Er det rigtig? Åh gud, det var godt.

Kollega: Vi ændrer bare lige overskriften til Boller i Selleri, så kører det!!