

Et lille snit

Tekst: Jan Svarrer

Naturalistisk forvekslingsketch for 4. En mand, Peter taler i telefon i siden af scenen, han har ondt i skridtet.

Peter: Nej, jeg kommer sgu ikke lige til fodbold på lørdag, du...det er den satans sterilisation. Det var da heller ikke min idé, men Lotte var træt af P-pillerne.... Hva'?...Roskilde Sygehus...og så var det en kvindelig læge...jaja, sagde, at det var 'bare et lille snit' og så hakkede hun ellers til! For satan, jeg glæder mig til det går over.....nå vi er lige ovre ved naboerne. Ja, vi tales ved, hej.

Peter ud. Lys op. Vi ser en have, der er en bænk og et par stole. Peters kone, Lone kommer ind med nabokonen Birthe. De pludrer og har kaffekrus og termokande med.

Lone: Altså, hvor er det et dejligt vejr.

Birthe: Ja, og alt i haven står så flot. Hvordan går det egentlig med det æbletræ I fik podet?

Lone: Det går meget godt.

Birthe: Torben fik jo også podet vores for et par måneder siden.

Lone: Nå, det vidste jeg slet ikke.

Birthe: Jojo, det gav heller ikke så meget frugt længere, så han havde bestilt en mand fra planteskolen, et lille snit i træet og på med en gren. Det er smart, man kan.

Lone: Ja. Jeg tror det var det samme her, men det var vist en dame...

Peter kommer ind.

Lone: ...det var noget Peter fik ordnet!

Peter: Hvad fik jeg ordnet?

Lone: Er det ikke rigtig Peter, hende damen dér...var det ikke også bare sådan et lille snit?

Peter: *(tror Lone taler om hans sterilisation)* Øvh...hrmm...jeg synes nu ikke, det var så lille endda *(det gør ondt på ham)*, men det behøver vi vel heller ikke at snakke om lige nu.

Birthe: Men der har vel ikke været problemer?

Peter: Problemer??!? Øh nej, det er vel hvad man ku' forvente...jeg synes måske, det er lidt privat.

Lone: Nej hold nu op Peter.

Birthe: Nåja, jamen jeg spurgte også bare fordi Torben har haft lidt bøvl.

Peter: Hva?...Har Torben også fået...?

Birthe: Jaja, her i foråret. Har han ikke fortalt det?

Peter: Nej, det har han ikke. Men nu siger du "bøvl"...vel ikke noget alvorligt?

Birthe: Altså, i starten gik det jo fint, men så her for et par uger siden...

Peter: Hvad der?

Birthe: Så råber han: "Birthe, Birthe, kom lige og kig en gang"...og jo den var god nok. Den så simpelthen lidt småvissen ud.

Peter bliver bleg og må sætte sig

Peter: Småvissen?!

Lone: Hvordan vissen?

Birthe: Ja, du ved, sådan slatten i det. Hang bare der og dinglede.

Peter: Åh gud...jeg tænkte det jo nok.

Peter trækker vejret dybt, forsøger at få styr på sin vejtrækning.

Birthe: Og så var den blevet helt grålig.

Peter: *(forskrækket)* Du mener jo ikke sådan...grålig...som i...grålig?

Birthe: Jojo, helt farveløs. Så var det jo vi gik på nettet og læste, at det er åbenbart et udbredt fænomen.

Peter: *(rystet)* Jamen...hvafforet fænomen?

Birthe: "Manglende saftstigning i grundstammen".

Peter: Åh gud!!! Jeg vidste det...vi sku' aldrig..

(sender frustreret ulykkelig energi i retning af Lone)

Lone: Hvad er der med dig Peter?

Peter: Jeg sagde jo for pokker, at sådan noget er IKKE bare 'et lille snit'.

Lone: Nånå...det var da meget at gøre ud af sådan en lille ting.

Peter: En lille ting?!?!

Afbrydes, idet Torben kommer ind med en termokande og hælder op.

Torben: Så er der kaffe...

Lone/Birthe: Tak

Torben: Hvad er det, jeg hører, Peter? Du kommer ikke til fodbold på lørdag?

Peter: Nej, det...jeg har det lidt skidt, sådan...

Torben: Det er da noget værre noget, du ser da også lidt bleg ud.

Lone: *(til Birthe)* Du kom fra det med 'manglede saft i stammen'?

Torben: Nåj, du har hørt om det Peter?

Peter: Ja, men Torben...det er jo ...virkelig ikke særlig godt!

Torben: Nååå, herregud...det er jo ikke verdens undergang. Der jo andre ting i livet.

Peter: *(frustreret)* Er der??!?

Birthe: Vi har faktisk søgt på hele nettet, og der er mange bud på hvad man kan gøre.

Lone: Jamen fortæl?

Torben: Man kan fx skære noget af buskadset væk, så der kommer mere lys til.

Lone: *Det* ku' vi prøve, Peter. Der er jo faktisk et ordentlig krat dernede!

Peter: *(rystet)* Lone!!??!

Birthe: Man kan også binde ind i bast.

Torben: Ja, men det skal være stramt. Man skal være en 2-3 stykker til at holde. Vi ka da godt komme og gi' en hånd?

Peter: *(flytter sig, rystet)* Nej... ellers tak!!

Birthe: Man kan også bare bruge voks?

Torben: Jeps, kogende voks. Smøres på roden 3 gange dagligt.

Peter: Kogende voks?? Er I vanvittige???

Torben: Det skulle beskytte mod udtørring. Hør, er du ok, Peter?

Peter: Neeeej, jeg er slet ikke ok?

Peter bliver igen svimmel og må sætte sig, han griber en papirpose og trækker vejret med den for munden.

Lone: *(skeler til Peter)* Måske skal vi bare skifte emne.

Birthe: Jamen, I skal nu lige høre slutningen. For så for nogle uger siden, der gik det lige pludselig bedre

Peter: *(kigger lettet op)* Er det sandt?

Torben: Ja den antog pludselig en naturlig farve.

Peter: Gjorde den virkelig? Fortæl?

Birthe: Begyndte nærmest at strutte af liv.

Torben: Ja, og voksede faktisk til større end forventet!

Peter: *(glad)* JA? Jamen, det var da skønt!

Lone: Så nu er alt godt?

Birthe: *(pause)* Desværre... for så i sidste uge blev den helt sort...

Torben: ...Og så faldt den af!

Peter besvimer.

Alle: PETER?!?!