

De gamle helte

Sang/sketch af Jan Svarrer og Søren Anker Madsen

(Regi: To kvindelige bibliotekarer, Tove og Anna, står og roder i kassen med tegneserier)

Tove: Hvad skal vi gøre med de her tegneserier, Anna?

Anna: Jeg synes, de skal i depotet i kælderen. Der er alligevel ikke nogen af ungerne, som gider at læse i dem længere.

Tove: Næh, de sidder bare og kigger på deres iPads og er på Youtube, og hvad det nu hedder alt sammen.

Anna: Ja, ned i kælderen med dem. Puha, man bliver tør i halsen af det støvede gamle lort - det da vist tid til formiddagskaffe!

Tove: Uhm, det lyder godt.

(Regi: Damerne går ud fra scenen. Musikken begynder. Op af kassen kommer Lucky Luke med en flaske whisky i den ene hånd - han er trist og halvfuld.)

Der var engang, hvor jeg ku
Trække skyder'n før min skygge trak
Der var engang, hvor jeg ikke var fuld
Og altid hang på en saloon og drak
Dalton Brødrene, dem tog vi en ad gangen
Jolly Jumper førte mig mod solnedgangen
Og - alle børn var med
Hver gang jeg red afsted

(Regi: En synligt ældet Tintin med hængevom kommer op af kassen - han ser også nedtrykt ud)

Der var engang hvor min hund
Og jeg vi var på eventyr
Med Tournesol, der vi fandt en skat
Vi klared' skurkene og vilde dyr
Tusindvis af unger fulgte vores færden
Kaptajn Haddock rejste med os ud i verden
Åh - hvor den tid dog var sød
I dag er Haddock død

(REGI: De løfter armene og begynder at svinge dem over hovedet til omkvædet)

OMK)

Børn - tag nu og læs om os igen, vi savner jer

Og det er svært - læg jeres iPad væk en stund og hør så her:

Vi tabte alt - mod internettet ku' vi intet stille op
Hvis I kun vil
Ha' Youtube og spil
Så går vi til

(Regi: en pensioneret Obelix med læsebriller kommer op af kassen med en bautasten på ryggen)

Hej, har I også glemt mig?
Tænk, at jeg sku' ende på pension
Stærke mig, som var romernes skræk
Når jeg smadrede en legion
Hvem ku vide hele verden kunne vælte
For Obelix og andre tegneseriehelte
Og - Idefix min ven
Er nu på coke igen

(REGI: Asterix kommer op af kassen. Han er svært nedtrykt og har store sorte rander under øjnene)

Hvor går man hen, når man er
Fuld af trylledrik i årerne?
Men publikum pluds'lig er væk
Og tiden ikke heler sårene?
Jeg er fast patient på psykiatrisk afsnit
Der sidder jeg med Gammel Smølf, vi har det ret skidt
Jeg - er blevet morfinist
Og han er smølfetrist

(REGI: De løfter armene og begynder at svinge dem over hovedet til omkvædet)

OMK)
Børn - tag nu os læs om os igen, for hvorfor
Røg vi der ud, hvor stakkels Steen smadrer sit liv, på stoffer?
Vi tabte alt - og Pluto han er gået helt i hundene
Børn vil ku ha'
Facebook i dag
Og vi står tilbage.

(REGI: Prins Valiant kommer op af kassen)

Der var engang, jeg var prins
Og blev betragtet som et lækkert skår
I dag er det ikke så fikst
At rende rundt med så'n et pagehår.
Selvom visse kvinder bliver våd i trussen
Og jeg faktisk laver lidt for for Dennis Knudsen
Så, giver livet klø

Til os fra striberne

OMK)

Børn, vi mangler håb, og kan det virk'lig være sandt
Det er så trist - at Vakse Viggo lever af at samle pant
Vi tabte alt - og Nora Malkeko hun stripper på en bar
Helte var vi
Børnemagi
Nu' det forbi

B-styk)

Engang var der bare én kanal
Og TV var i sort/hvid
Dengang var det os med farverne
Det var vores storhedstid
Storhedstid

(REGI: Kun trommer og sang - få publikum med på at klappe)

Kom så alle sammen!

OMK)

Børn, hør Onkel Joakim har tabt hver million
Så giv en skærv, til Søren Brun som bokser med sin depression
For Garfield går – er sat på gaden hvor han tigger om lasagne
Hans liv er kaput
Helt væk i sprut
I Hollywood

OMK)

Børn - tag nu og læs om os igen, vi savner jer
For det er svært - læg jeres iPad væk en stund og hør så her:
Der var engang - hvor det at kede sig var tegneserietid
Søndag især
I dårligt vejr
I rislampens skær
Vi savner det der
Og indtil det sker
Venter vi her

