

# Bofællesskab

Svarrer/Vase&Fuglsang

*Midaldrende kvinde, Lone, kommer ind i noget, der kunne ligne et rodet teenageværelse, der er en dobbeltseng.*

Lone: Jeg kan snart ikke mere. Hun ligger hele dagen i sengen og gløder Netflix. Hele huset flyder med brugte trusser og vodkafasker. Hun tror hun bor på hotel! Jeg er nødt til at tage en snak med hende. Hvis ikke hun får styr på sit liv, må hun simpelthen flytte. Det er bare så svært, at sige sådan noget til sin egen...*(pause)*...MOR.

*I samme sekund kommer moren, en småbruset ældre dame ind i morgenkåbe med en flaske vin. Hun opfører sig som en teenager. Lone afbryder samtalen.*

Mor: Der er ikke mere papvin og cognacbønner.

Lone: Nej, men så ku du måske SELV gå de 100 meter ned i Lidl.

Mor: Som om jeg har tid til det, jeg er lige midt i sæson 6 af Downtown Abbey. Har du forresten set min Iphone, den skal være her et sted? *(leder)*

Lone: Aij, hvor er det ulækkert. Mor, du er simpelthen nødt til at få ryddet op i den her svinesti.

Mor: Hey, hvem var det der fik ideen til bofællesskab og fablede om "det smukke liv, hvor man bor sammen på tværs af generationer".

Lone: *(for sig selv)* Det var en eller anden selvgod overklassekælling i et dameblad, og hvis jeg nogensinde får fat i hende, så....

Mor: Det var nemlig *din* idé ja! Så slap lige lidt af, ikke!

Lone: *(åbner pizzabakke der stinker)* Føj, den er jo hel grøn! *(mobil ligger deri)*

Mor: Nå, *der* er min mobil. Jeg skal lige opdatere min facebook. *(tager et billede med poserende med duckface og rødvin)*

Lone: Har du været ude at gå med hunden, som du *lovede*?

Mor: Rolig nu...jeg gør det senere. *(opdater Facebook)* Hvordan staver man til 'chiller ud'?

Lone: Sig mig lige, mor...hvor meget har du drukket?

Mor: Jeg drikker ikke, jeg fejrer!

Lone: Hvad fejrer du?

Mor: At jeg har fået fornyet mit kørekort.

Lone:       Åh gud.

Mor:        Så nu kan jeg køre til jeg er 85. Vildt, hva?

Lone:        85? Sagde kørelæreren det?

*(Moren går hen til dobbeltsengen)*

Lone:        Ja, var det ikke det du sagde Preben?

*(En ældre mand, Preben har ligget under dynen, rejser sig op fra sengen i undertrøje)*

Preben      Jojo...den var klart bestået...endda med pil opad...hæhæ!

Mor:        Årh din frækkert! *(de flirter som teenagere, poserer måske til Facebook)*

Lone:        Mor!? Hvad laver den mand i din seng?

Moren:      Preben bliver lige og sover et par dage. Hans søn har sgu smidt ham ud.

Preben:     Ja, det er eddermame strengt. Bare fordi jeg røg lidt Peter Belli tobak i hans designersofa.

Lone        *(rystet)* Og du er altså kørelærer?

Preben:     Jaja, men det er kun sådan 'on the side'. Ellers spiller jeg guitar i et skidefedt band. Vi hedder 'Rigor Mortis'. *(laver djælvetegn)*

*De synger måske et dumt omkvæd.*

Lone:        Åh Gud.

Mor:        De trykker den af oppe i lokalcenteret i aften.

Preben:     Så længe vi er stive er vi i live! Og det er jo lillefredag.

Lone:        Det er sguda onsdag!!

Preben:     Nånå, så er det lille-torsdag.

Mor:        Kan du forresten kører os derop?

Lone:        Nej jeg kan da ikke. Niels og jeg skal til forældremøde i Magnus' klasse.

Mor:        Årh, det lyder sguda røvkedeligt. Skal du have en skvæt Lambrusco til, Preben?

Preben:     Jeps.

Lone:        *(tager vinen)* Lambrusco?!? Det dér er Niels' årgangs-champagne!!!

Mor: Fint nok...så pletter det ikke. Preben spildte en halv flaske på det dér tæppe i stuen.

Lone: Nej, ikke det ægte persiske!!!

Preben: Jojo, men bare rolig... jeg kastede *ikke* op på det.

Mor: Nejnej.... (*lille pause*)... det var i Wegnerstolen.

Lone: Åh Gud. Jeg kan ikke holde det her ud. Nu rydder I op og så (*tager en kaffekop*)...ejj, har I skoddet i mit Royal Copenhagen? Og min Kæhler vase??! (*vil også tage vasen, men den lugter*) Hvad er der i den?

Preben: Sorry, jeg troede det var en natpote?

Lone: Føj for....(*bryder sammen*) Jeg kan ikke mere. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at få det her til at fungere...det er rædselsfuldt. Vi må finde en anden løsning! (*styrter grædende ud til sin mand*)  
Niels!!! jeg kan ikke mere....Niels gør noget!

*De kigger lidt efter hende.*

Preben: Man er vist lidt i vejen...?

Mor: Ja, de ku' da også bare lave det der, hvad hedder det nu?...de har jo penge nok...

Preben: Forældrekøb?

Mor: Ja

*Tæppe*