

## **Den kungliga hunden Rio**

*Melodi: Katt bland hermelinerna av Karl Gerhard (There's a Pawn Shop on the Corner av Bob Merrill)*

Hej på er, jag heter Rio.  
Jag är hälften King Charles spaniel,  
och till hälften pudel. Och ett mycket bra hem har jag fått.  
Det får tio utav tio.  
Hussen min, han heter Daniel.  
Matte är Victoria. Jag har eget rum på Haga slott.

Jag får springa runt i parken bland fåglarna och kaninerna,  
med en liten mänska som heter Estelle,  
och i huset får jag leka bland smaragderna och rubinerna.  
Familjen jag har, den är jättesnäll.

Men, vet ni, jag har fått höra att det blivit sura minerna  
uti Kennelklubben för min härkomst är  
utav blandras och och de tycker jag är en katt ibland hermelinerna.  
Jag känner mig kränkt och rudimentär.

De är verkligen i gasen, och så måna om rasen,  
att den skall va' ren, när man är kunglig hund.  
De vill inte bland djuren stå upp för mångkulturen.  
Man undrar: vad har de för värdegrund?

Har de ej hört om allas värde från FN uti doktrinerna?  
Är byrackan inte värd nå't, ens ett smack?  
Får de tycka att det har kommit en katt ibland hermelinerna?  
Är inte det normativt skitsnack?

Men jag vet, det finns flera som på Haga husera,  
och även på Öland, ja, det må ni tro,  
där stamtavlan är tadlig; den är inte adlig,  
för husse är skogsfinne från Ockelbo.

Så en mänska, den får tydligen ha blandat blod i generna,  
men själv blev jag snabbt till förstasidesstoff,  
för en jycke, skall ha en sort i artärerna och i venerna.  
Till det säger jag ilsket morr och voff!