

## **Vinterbad**

*Melodi: Sofia dansar gogo (Fut i fejemøget av John Mogensen)*

*Text: Hanna Sangemark*

På allt nytt vill vi va' snara, vi är helt anpassningsbara,  
och vi hakar gärna på på alla trender.  
Hänger med på sista skriket, var så säker halva riket  
ställer sig i kö, ja, en och en i sänder.  
När i vintras blev på modet visa att man hade modet  
att sin kropp nedsänka uti iskallt vatten,  
då tog hela medelklassen av den didriksonska stassen,  
traska' runt i vantar, mössa, badkläder uti snö.  
Ifrån stegen och från stranden, med en kamera i handen,  
ja, då tog man sig en simtur uti närmsta sjö.

Vi gör som de andra gör, vill inte vara utanför, vill va' en  
del av flocken kostar vad det kostar  
vill. För att va' en i laget tar vi gärna obehaget  
och för att en kallbadsbild på Facebook posta.  
Ja, vi lider och vi fryser, fast vi säger att vi myser,  
knyter näven uti fickan som vi brukar.  
Och vi längtar hem till värmen, att få sitta ner vid skärmen,  
uti hemmets lugna vrå och ladda opp  
bilden som verifierar att vi oss ju rekreerar  
med ett uppfriskande, härligt vinterdopp.

Ja, man slog på stora pukkan, fast man alltid är badkrukan  
och egentligen är man ju ganska hari',  
och man vet att man får "gillar" när på Instagram man dillar  
om att man man har badat uti januari.  
Och vi säger "det blir flera", fast vi tänker "aldrig mera,  
skall vi utsätta vår stackars kropp för detta!".  
Och vi hoppas nästa fluga blir att sitta i sin stuga,  
där man tittar på repriserna utav Beck och Bron,  
med en kaffekopp i handen, fjärran från den kalla stranden,  
lite närmare det som vi kallar civilisation.