

Kyrktanten

Monolog

Av: Daniel Bäckström

Gunnel här. Kyrkvaktmästare. Dygdig och kysk.

Det krävs en hel del tro, guds vilja och ett äktenskap innan man tar del av de här godsakerna kan jag säga.

Å du kan sluta glo med en gång (pekar på gubbe i publiken).

kommer inte hända.

Usch! Jag ser vad du tänker... Du är ute efter karamellerna... en riktig snaskråtta är vad du är.

Nä du! Kiosken är stängd!

Du får gå hem och krypa ner i lejongropen, in under täcket och... ja... hoppas att gud inte ser dig. Usch å ammen!

Det kan jag säga, att ytterst få har fått beträda denna edens lustgård... Ytterst få... bara en faktiskt... Jesus.

Jesus står mig mycket nära. Vi möttes när jag var i tjugoårsåldern. Jesus Hernandez hette han. Vi träffades här på folkhögskolan... Mycket trevlig man... från Ecuador.

Som Moses i vassen såg jag honom ligga där... hjälplös och stupfull i ett dike. Då passade jag på.. jag slukade honom likt valen slukade Job.

Det var en härlig stund jag ska minnas hela mitt liv. Jesus minns ingenting.

Amen och halleljuah!

Nä, det är väl dags att komma i form. Man vill väl inte vara se ut hur som helst när det är dags att möta Jesus.

Jesus Hernandez då. Den andra, riktiga Jesus, får vänta lite. Herre gud, hur gammal tror ni att jag är?

Nä, jag kan väl få ha lite trevligt medan jag lever... Bara för Moses och det utvalda folket vandrade i öknen i 40år behöver väl inte jag göra det?

Å var ska man komma i from då? SATS? SATS! skulle inte tro det. snuskhummrar! Sats...

Usch å ammen!

Åh, det fick bli Jehovas fitness.

Å du kan sluta glo GUBBE! Snask-rått! De där blickarna kommer inte öppna godisbutiken här kan jag lova.

Blåst på konfekten!

Nä. det är så mycket snusk nu för tiden. Folk har ingen anständighet längre.

Jag har fått en ny mobiltelefon. Med mobilen kunde jag göra "multitasking" tydligen. multi-tasking? Nä du... en task i taget får räcka, sa jag...

usch och amen!

Sen började strulet med telefonen.... det gick inte att radera historiken på internet... jag ville väl inte att gud skulle se den.

Då fick jag ringa Telia för att att få ordning på allt... "säg ditt ärende och avsluta med fyrkant", säger dom... avsluta med fyrkant...?! usch och amen!

Nä, jag har min lina till herren där uppe. Det duger fint. Han svarar när jag knackar på. Leif alltså... min granne en trappa upp. Jag kallar honom Herren. Han hör bön!

Han hör min bön när det pockar på på nätterna... Men då sker det med släkt lampa och missionären kan jag säga... få inga fantasier nu.

Amen och halleljuah!

Nähä, nu väntar lite bibelläsning innan läggdags... kanske hinner med lite Jesus och Leif där emellan. Inget större fel på Kyrkoherden heller faktiskt. men om vi är riktigt försiktiga så ser varken gud eller hans fru.
Hallelujah!