

Vägglöss

Melodi: Notes ur Phantom of the Opera av Andrew Lloyd Webber

Text: Hanna Sangemark

Med anledning av att vägglössen börjar komma tillbaka till svenska bostäder.

Unga vägglöss:

Sverige! Nu tillbaks vi är i Sverige! Det är vackert här
i Sverige, som mormor sa'. Så Sverige, sjung halleluja!
Från decennier i exil. Vi har färdats många mil.
Vi får trampa fäders jord. Och här ser vi dukat bord.

Ända sedan trettitalet har vi levt på annan ort.
Och att vara tillbaka här, det känns stort.
Tack, som frågar, resan den gick bra och vi kan känna att vår framtid den är..

Gammal vägglus:

Sverige! Tänk så bra allt va' i Sverige uppå land i stad
i Sverige får vi åter bo i Sverige, nu finns framtidstro.
Titta, en så'n gammal stut! Jag tror vi har setts förut.

Livet i ert land blev farligt, för vägglöss man ej ville se.
Från vårt hem vi blev vräkta med DDT.
Men nu är det gamla grollet glömt och vi nu på er bostadsmarknad gör entré.

Alla:

Aldrig mer skall man va' luspank, aldrig fattig som en lus.
Nej, vi stannar i Sverige i era hus.
Flög med er från er semester utomlands, vi tackar er för denna chans, och vi skall
leva här i sus och dus!

Så Lortsverige ni fått tillbaka, och vi kan lova med besked.
Ja, det var nog ett bett som på skinkan sved...
Och vi skall se till att vi blir så många så att Anticimex inte hänger med.

Så, tack för att vi får rumstera i våra förfäders terräng.
Så med dig och med dig skall vi ta en sväng,
och nu i natt, vi samlas allihopa för att ha det riktigt mysigt i din säng.