

JUL JUL STRÅLANDE JUL

På scenen står Jesus och ser from ut. Publiken kan gott få ta in denna kristliga närvaro lite. In kommer en stressad person med en massa pärmar och mappar som hon försöker jonglera efter bästa förmåga men det går gabska dåligt så hon taopar allt på golvet.

HELENA

Herre Jesus!

JESUS

Jesus räcker gott.

Jesus går fram och hjälper henne plocka upp. Helena räcker fram handen.

HELENA

Helena.

JESUS

Jesus.

De skakar hand. Helena får upp sina papper och ställer sig upp.

HELENA

Jag kommer från

Helena går till en annan del av scenen där det står ett skrivbord och tre stolar. Jesus står kvar. Helena vänder sig mot honom?

HELENA (CONT'D)

Kommer du?

JESUS

Jag strejkar så nej. Jag är ingen svartfot!

HELENA

Jag tror inte man får säga svart...

JESUS

(Avbryter) Strejkbrytare alltså!

HELENA

Aha!

Helena sätter sig med alla sina papper bakom skrivbordet.

HELENA (CONT'D)

Ja! Vad bra att du kunde komma.

JESUS

Självklart. När någon kallar på mig så kommer jag givetvis.

HELENA

Ja det är inte så ofta vi på HR-avdelningen får höra det, så det är roligt förstås - att du tar dig tid och förstår hur viktigt det är att lösa den här typen av konflikter alltså. Innan det hunnit gå helt överstyr.

Tomten kommer in på scenen. Andfådd.

TOMTEN

Förlåt att jag är sen. SJUKT mycket att göra just nu. Sorry!

Tomten slår sig ner bredvid Jesus som blänger surt på honom.

JESUS

Sjukt mycket att göra? Försök laga mat till typ tusen pers på två torskblock och fem frallor ska du få se på sjukt mycket att göra.

TOMTEN

Försök få ihop julklappar till hela världens barn när det enda de vill ha är ipads och VR glasögon. och det inte finns en enda jävla skorsten kvar!

HELENA

Jag tror säkert att ni jobbar precis lika hårt båda två men det här ständiga grälandet måste få ett slut. Det påverkar oss alla. Inte minst er två.

JESUS

Håller helt med dig Helena. Det här tar på krafterna ska du veta. Jag vill verkligen inte gräla så mitt förslag är att du (vänder sig mot Tomten) vänder andra kinden till och låter udda vara jämt. Ok?

TOMTEN

Åh herre gud!

JESUS

Pappa håller med mig ska du veta.

Jesus vänder sig om och lägger armarna i kors över bröstet.

TOMTEN

Du ser ju! (till Helena) Han är helt omöjlig!

HELENA

Men om vi skulle försöka att bena ut lite var den här konflikten egentligen började? Jesus?

JESUS

Det är bara att det känns surt att ingen kommer ihåg varför julen firas längre. Och han (pekar på Tomten) försöker ju inte ens påminna om det längre! Det är faktiskt MIN födelsedag!

TOMTEN

Ursäkta men vet du när jag fyller år?

Både Jesus och Helena ser frågande ut.

TOMTEN (CONT'D)

Exakt! INGEN vet när jag fyller år.

HELENA

Jag fyller år 22:a mars.

Jesus och Tomten ignorerar Helena.

TOMTEN

Det är surt att din födelsedag kommer lite i skymundan nuförtiden. Men tänk på alla barnen. Det är väl inte helt okej att de ska behöva titta på dig, uppspikad på ett kors på julafton. Vad sänder det för signaler?

JESUS

Men det är helt okej att de ska sitta i knät på en gammal gubbe och önska sig saker? Det ser du inga problem med? Jag dog faktiskt!

TOMTEN

Du kom tillbaka!

HELENA

Hörrni. Jag hör att ni hela tiden kommer tillbaka i ungefär samma banor. Här ska ni få.

Helena tar fram och ger varsin bok till Tomten och Jesus.

HELENA (CONT'D)

I den här boken "Konflikthantering på arbetsplatsen och dess konsekvenser" så pratar man mycket om att fokusera på lösningen snarare än problemet. Så vad skulle du Jesus säga skulle kunna vara en lösning för dig?

JESUS

För det första - finns den här som ljudbok? För det andra - så skulle jag bara vilja att Tomten någongång visade lite uppskattning för att julen faktiskt är en helg som inte så mycket handlar om ipads och VR headsetts utan om gemenskap. Och MIN födelsedag.

HELENA

Ok. Men det låter väl rimligt. Tomten?

TOMTEN

Fine. Jag fattar hela grejen och rent krasst är jag också ganska less på alla dessa paket hit och dit och ungarna nufötiden är ju aldrig nöjda med någonting man kommer med ändå. För att inte tala om att ingen tror på en längre!

JESUS

Amen brother!

Jesus och Tomten gör en high five.

HELENA

Ja men där har ni ju något som ni faktiskt har gemensamt.

Jesus och Tomten tittar gillande på varandra.

HELENA (CONT'D)

Det skulle ni kunna bygga vidare på.

Tomten och Jesus nickar och reser på sig. Helena reser sig också. De skakar hand allihop.

JESUS

Tack för att du tog dig tid.

TOMTEN

Och för presenten. (håller upp boken) Det är inte ofta jag får presenter ska du veta. Uppskattas.

Tomten försöker göra en fistbump med Helena som inte helt är med på noterna. Jesus och Tomten går ut. Helena trycker på sin interntelefon.

HELENA

Då var jag klar med julen. Kan du skicka in Allhelgonahelgen och Halloween så ska vi se om vi kan försöka lösa vem som är vad i den härvan!