

Drömmen om skogen

Text: Jens Wieselblad Nilsson/Mittrevyn

Årets julklapp. Vad tror ni det blir? Jag tror att det blir en egen skog!
Jag har alltid tänkt att det är nått för mig. En egen vildmark.

Tänkte att jag gärna skulle vara en kvinnlig Robinsson Kruse, som skulle springa omkring och jaga djur. Vildsvin, dovhjortar, älgar, björnar, rådjur, kaniner, sniglar, humlor, eller vad det nu är för djur som bor i min skog.

Jag skulle gärna sova under en gran, om jag fick. Äta rötter och granskott och kottar. Lukta svett vill jag göra, få myggbett, vara orakad, ha skavsår, känna hunger, hacka tänder, se i syne, inbilla mig saker, se hägringar, sova under bar himmel, tappa orienteringen, få ränskita, bajsas i en grop och torka mig med brännässlor.

Jag skulle uppfinna min egen jaktmetod. Jag skulle kleta in mig i kåda och springa runt i skogen, så att saker fastnar på mig. Svamp. Mossa, skägglavar och en och annan ekorre kanske. Ekorren skulle jag äta! Rå.

Jag skulle tvinga mig att äta flugsvamp också. Fast bara på fredagarna. Man vill ju inte skapa ett beroende. Jag skulle fånga lax med bara händerna och träna upp mitt tandkött så jag fick bävertänder. Sen skulle gnaga ett eget kalhygge och av en björk skulle jag bygga min egen koja.

Jag skulle leva bland hackspettar och lära mig allt om hur man inte får hjärnskakning. Och sen skulle jag hacka hål i björkarna jag snidat, så att jag kunde få fönster på mitt hus. Jag skulle bygga huset på en vulkan. Jordvärme, bastu och induktionshäll i ett liksom.

Jag skulle vara ett med naturen. Så pass, att jag till slut går i ide, får en egen brunst och har skabb då och då. Jag skulle kliva upp när tuppen gal och spå väder i kaffesump och sen på kvällen rida mot solnedgången på en egen älg som en svensk Zeb Makayan. Ni vet hjulbent, med 3 kilo snus i munnen, jättemustasch och hårig pung. Den är så sjukt hårig, att alla blir alldeles till sig, när jag glider in på den lokala saloonen. Där kommer han. Han med skogens hårigaste pung. Och alla på saloonen stannar upp. Tittar. Jag går lugnt mot baren. Jag vet att dom skulle gör allt för att få se och smeka min....mustasch. För den är också hårig, men på sitt eget sätt.

Swich! Så skjuter jag bartendern, för jag betalar på mitt eget sätt. Jag har min egen betalmetod. Sen sveper jag en dubbel, nä en trippel NÄ en TUNNA whiskey och går mot scenen. Sjung en sång Zebbe! skriker alla i extas. Fast på engelska. Sing a sång Zebbe! Men jag spelar svårflörtad en stund.

Zebbe! Zebbe!! Zebbe!!! ropar alla. Till slut så greppar jag tag i micken, som vore den min egen. OK, Music lovers. Rock n roll, mother fuckers!!! Yeeehaaaaa!

Förlåt. Nu har jag tappat tråden. Jag har helt glömt, vad jag började att pratade om? (Till Orkestern) Kommer ni ihåg?

Orkestern: NEEEEJJJ!!!

Nähä... Tänkte väl det.... (Suckar och går moloket ut.)