

Semesterplaner

av Jan Simonsson

MAMMA:

Nu har jag kollat i resebroschyren och jag har hittat en så trevlig paketresa, som man kan köpa.

PAPPA:

Blir man inte väldigt låst då. Paket? Jag vet inte...

MAMMA:

Nej då. Det står här att: "Reuegefühl Reisen ser naturligtvis till att resan blir helt enligt Eder smak. Ni väljer ut de delmål som ska ingå i paketet, men det är aldrig försent att ändra sig. Säg bara till någon dag innan så anpassar vi programmet under resans gång." Det låter väl trevligt?

PAPPA:

Jaha ja. Hur ser paketet ut då?

MAMMA:

Jo, jag tycker att vi tar tåget ner till Radau i Bösen-Dorfen. En trakt känd för sina vinodlingar. Man kan få åka på vinprovarturer och smaka deras världsberömda Preussiska lökvin bland annat. Sen hyr vi cyklar och tar oss upp i bergen i Donnerwetter-massivet med bara sovsäckar och tält.

PAPPA:

Eller mopedder.

MAMMA:

Sovsäckar och mopedder?

PAPPA:

Nej vi hyr mopedder.

MAMMA:

Istället för cyklar?

PAPPA:

Ja.

MAMMA:

Okej då. Mopedder. Men att vi åker omkring i Donnerwetter-massivet, besöker byn Fulingen där Albert Schweizers kusin var boskapsinseminator och bor i tält och har med oss egen Dobbermann-wurst som vi halstrar över öppen eld.

PAPPA:

Eller något litet värdshus.

MAMMA:

Halstra Dobbermann-wurst i ett värdshus?

PAPPA:

Nej att vi bor på ett litet värdshus istället för i tält.

MAMMA:

Ja ja. Det finns massor av jättegulliga värdshus. Här är ett som heter Drummel und Dritt. Dom har” sitt eget grötkök och den lokala cittraorkestern Krambambuli Kapell som underhåller med jodl-potpurrier till frukosten”. Men att vi i alla fall tar mopederna till värdshuset och sen lagar Dobbermanwursten över öppen eld och går långa promenader och tittar på naturen.

PAPPA:

Eller en korvkiosk.

MAMMA:

Gå långa promenader och titta på en korvkiosk.

PAPPA:

Nej, att vi handlar maten i en korvkiosk istället för att grilla den själva.

MAMMA:

Visst, det kan jag väl tänka mig också. Vi handlar mat i en korvkiosk när vi kommer ut från värdshuset, och sen tar vi en lång vandring och tittar på naturen och tar kort och plockar underbara blommor.

PAPPA:

Eller en turistbuss.

MAMMA:

Tar kort och plockar en underbar turistbuss?

PAPPA:

Nej, att vi tar en turistbuss istället för att vandra.

MAMMA:

Tja, om du tycker det är roligare, så. Vi kan ta en turistbuss till någon vacker natur, fotografera, plocka blommor till exempel den lilla ”vädertåligen Rodelliljan som blommar hela vintern och sprider en omiskännlig doft av salpeter”, och se på solnedgången över bergen.

PAPPA:
Eller nån stad.

MAMMA:
Se på solnedgången över nån stad?

PAPPA:
Nej, åka med turistbuss till nån stad.

MAMMA:
Jaha... jo, det kan väl finnas vackra blommor att köpa på torget i nån stad kanske. Knödingen har en stor marknad på tisdagar står det. "Där man kan köpa de så populära och typiska lerokarinorna i form av diesellok". Så kan vi väl göra om du tycker det. Det finns säkert något fint att fotografera där också, och så kan vi se på solnedgången, och sitta där och bara rå om varandra på en bänk "vid floden Tramz som rinner så majestätiskt genom den medeltida delen av staden". .

PAPPA:
Eller en bierstube.

MAMMA:
Rinner Tramz genom en bierstube?

PAPPA:
Nej, gå på en bierstube istället för att köpa blommor på torget.

MAMMA:
Jaha, gå på bierstube. Det finns en stor en där man inte dricker öl ur krus utan får en slang direkt ifrån tunnan. Magenschmerzen Bräu heter den. Och sen se på solnedgången, och sen ta tåget och åka tillbaka hem.

PAPPA:
Eller en fotbollsmatch.

MAMMA:
Ta tåget och åka till fotbollsmatch?

PAPPA:
Nej se på en fotbollsmatch istället för att se på solnedgången.

MAMMA:
Jaha, okej. Vi tar turistbuss till en stad, köper en korv i en korvkiosk, dricker öl på en bierstube, går på en fotbollsmatch och sen åker vi tåg hem?

PAPPA:
Javisst! Låter som en jättetrevlig paketresa. Kul att planera sånt här tillsammans, eller hur?