

Nattamaten

Av Jan Simonsson

Detta är ett matlagningsprogram med en trendig program-ledare. Med i bilden finns också en producent som då och då inlägger sitt producentveto.

PROGRAMLEDAREN: (Glatt) Hej alla nattugglor. Ikväll i "Nattamaten" ska vi laga till varma mackor de luxe. Det ni behöver är detta: (Hen visar upp en köksbänk med ingredienser) Färskt grekiskt bröd, getost, salami, en kanariefågel, färska oreganokvistar, färska oliver...

PRODUCENTEN: (Går in och avbryter) Vänta... bryt... Vad ska du med kanariefågeln till?

PROGRAMLEDAREN: Hacka och lägga på smörgåsen.

PRODUCENTEN: Nämen det går ju inte. Folk kan ta anstöt. Du får byta ut den mot något annat.

PROGRAMLEDAREN: Ripbröst då?

PRODUCENTEN: Visst.

Nytt försök. Programledaren fortfarande lika glattig.

PROGRAMLEDAREN: Hej alla nattugglor. Ikväll i "Nattamaten" ska vi laga till varma mackor de luxe. Det ni behöver är detta: (Visar upp en köksbänk med ingredienser) Färskt grekiskt bröd, getost, salami, en bit ripbröst, eftersom det kan vara lite grymt att ta sin kanariefågel, färska oreganokvistar, färska oliver...

PRODUCENTEN: (Bryter igen) Nämen vänta lite. Bryt. Säg inget om den där kanariefågeln. Det finns tittare som har kanariefåglar som husdjur, och dom tar illa vid sig.

PROGRAMLEDAREN: Okej.

Nytt försök. Fortfarande glatt.

PROGRAMLEDAREN: Hej alla nattugglor. Ikväll i "Nattamaten" ska vi laga till varma mackor de luxe. Det ni behöver är detta: (Visar upp en köksbänk med ingredienser) Färskt grekiskt bröd, getost, salami, en bit ripbröst, alltså inget husdjur, för det kan ju drabba någon i familjen som kanske älskade det lilla djuret, färska oreganokvistar, färska oliver...

PRODUCENTEN: BRYT! Du... nämn inget om något annat än den där biten ripbröst. Vi förstår att vi inte ska slakta katten eller kanariefågeln.

PROGRAMLEDAREN: Jaså.

Nytt försök. Glatt igen.

PROGRAMLEDAREN: Hej alla nattugglor. Ikväll i "Nattamaten" ska vi laga till varma mackor de luxe. Det ni behöver är detta: (Visar upp en köksbänk med ingredienser) Färskt grekiskt bröd, getost, salami, en bit ripbröst, det är förresten det enda djur som behöver sätta livet till för att ni ska få något i magen, förutom kossorna i salamin förstås, men dom är ju inte lika gulliga, färska oreganokvistar, färska oliver...

PRODUCENTEN: BRYYT!

Nytt försök. Aningen dämpat.

PROGRAMLEDAREN: Hej alla nattugglor. Ikväll i "Nattamaten" ska vi laga till vegetariska smörgåsar.