

Möte med det ökända

Av Jan Simonsson

En travesti på känt TV-program i TV3.

En kvinnlig programledare hälsar välkommen.

PROGRAMLEDAREN: Godkväll. I dagens avsnitt av "Möte med det ökända" ska vi träffa två personer som säger sig ha haft kontakt med några väldigt märkliga fenomen. Med oss har vi Göran Sandbåge. Göran, du har en märklig ockult upplevelse att förmedla till tittarna.

GÖRAN: Ja det började som ett helt vanligt telefonsamtal en måndagsförmiddag. Jag hamnade först hos en telefonsvarare som berättade att det var många som ringde just nu men att dom snart skulle ta emot min beställning. Ja, det här pågick i fem minuter ungefär.

PROGRAMLEDAREN: Men då hände något oväntat och oförklarligt?

GÖRAN: Ja. Jag kan inte förklara det på annat sätt än att det var en livs levande människa som svarade i andra ändan.

PROGRAMLEDAREN: Hur reagerade du?

GÖRAN: Först väntade jag bara på att rösten skulle upprepa vad den hade sagt: "Du har kommit till Försäkringskassan". Så jag satt tyst.

PROGRAMLEDAREN: Men...

GÖRAN: Då ropade rösten "Hallå, är det någon där?" Och då förstod jag att jag hade fått närkontakt med en människa.

PROGRAMLEDAREN: Vad hände?

GÖRAN: Ja, jag... blev iskall i hela kroppen, och greps av panik och la på.

PROGRAMLEDAREN: Så här i efterhand, tror du att det finns mänskliga varelser hos myndigheter och på offentliga serviceinrättningar?

GÖRAN: (Ser seriös ut) Det tror jag absolut. Universum är stort, så att sannolikheten att man ska hitta intelligent liv på offentliga serviceinrättningar är kanske större än vad vi har kunnat föreställa oss.

PROGRAMLEDAREN: Tack Göran. Nu ska vi få träffa Peder Ask, som var med om något mycket märkligt mitt inne i stan. Vill du berätta Peder.

PEDER: Visst. Detta hände förra hösten. Jag hade varit tvungen att ta bilen till stan för att uträtta några ärenden. Det tog väl en tjugo minuter, och när jag kom tillbaka till bilen hade det hunnit skymma. Jag satte mig i bilen för att köra iväg, men precis då jag skulle vrida om nyckeln hörde jag en röst.

PROGRAMLEDAREN: En mänsklig röst?

PEDER: Ja. Jag tog det för en mänsklig kvinnoröst, men när jag tittade ut genom sidorutan såg jag att det stod en parkeringsvakt där.

PROGRAMLEDAREN: Och vad sa hon?

PEDER: Hon sa: "Jag vill bara tala om för dig att du har stått felparkerad här i tjugo minuter, men att jag inte ger dig några böter. Jag vill bara att du vet det till nästa gång." Sen försvann hon i grådiset.

PROGRAMLEDAREN: Vad tänkte du?

PEDER: Ja, jag var övertygad om att det måste ha varit en utomjording som hade förklätt sig till lapplisa och försökt ge mig ett bevis på sin existens.

PROGRAMLEDAREN: Ja, det låter som en trolig förklaring. Tack för att du ville komma hit och vittna. (Till tittarna) Det var allt för ikväll. Nästa vecka ska vi få träffa en person som anser sig ha bevis för att det går att få kontakt med utdöda slakten. Han säger sig ha talat med en som röstar på Feministiskt Initiativ.*

*Eller valfritt parti som halkar efter i opinionsmätningar eller valresultat.