

En anekdot

Av Jan Simonsson

Ett glatt sällskap på tre personer sitter och pratar över en nästan färdigäten supé. Efterrätten, fruktsallad, inmundigas för tillfället. De skrattar åt en nyss berättad historia.

JOCKE: Hahaha! Vilken historia!

BERIT: Men du! På tal om frukt! Berätta om när vi var i Paris och köpte körsbär.

JOCKE: Bigarråer, ja. Nej berätta du.

BERIT: Nej, gör det du. Du berättar så kul.

BÖRJE: Vad hände?

JOCKE: Berit får berätta.

BERIT: (Börjar berätta roat och målande) Jo vi hade varit på Versaille...

JOCKE: Louvren.

BERIT: Ja just det, Louvren. Och så hade vi åkt en station för långt med tunnelbanan när vi skulle hem till hotellet...

JOCKE: (Till BÖRJE) Metron alltså.

BERIT: Nej till hotellet var det väl vi skulle.

JOCKE: Jovisst. Men med metron.

BERIT: Vad sa jag då?

JOCKE: Tunnelbanan.

BERIT: Det är väl samma sak. Hur som helst. Vi kom upp på gatan, och förstod att vi skulle behöva gå några kvarter...

JOCKE: Några och några. En fem sex kvarter var det.

BERIT: Ja, fem eller sex. Det är väl några. I alla fall var vi ganska less på att gå.

JOCKE: Inte jag.

BERIT: Nähä, men jag var less på att gå, så jag föreslog att vi skulle sätta oss på en servering.

JOCKE: Ett café var det, men först såg vi gubben som åt bigarråer.

BERIT: Det är möjligt. Vi såg en fransman som satt vid ett kafébord...

JOCKE: Det vet vi inte.

BERIT: Vilket?

JOCKE: Om han var fransman.

BERIT: Nämen, kan inte du berätta istället?

JOCKE: Nä, fortsätt du.

BERIT: Ja ja. Då sa jag i alla fall: Å vad gott det ser ut med körsbär. Vi köper några och sätter oss vid ett bord och äter. Sagt och gjort vi gick tillbaka en bit...

JOCKE: Nej det var lite längre fram på samma gata.

BERIT: Spelar roll?! Vi köpte körsbär i alla fall!

JOCKE: Nej, bigarråer.

BERIT: (Surt) Nu får du berätta.

JOCKE: Nej berätta du.

BERIT: Du lägger dig ju bara i hela tiden!

JOCKE: Jag bara säger hur jag minns det. Fortsätt nu så Börje får höra om hur vi sprätte iväg kärnorna, och hur en hamnade i håret på en fransk gubbe som gick förbi, och hur han skällde ut den andre som satt vid bordet bredvid och åt bigarråer.

BERIT: (Laddar under en stunds tystnad och kokande vrede) Din jäkla apa!! Du ska alltid bre ut dig och ta alla poängar. Det var ju jag som skulle berätta!!

JOCKE: Jamen, jag säger ju åt dig att berätta!

BERIT: Det är ju meningslöst nu när du har berättat hela poängen.

JOCKE: Jag har inte berättat poängen.

BERIT: Har du väl visst det!!

JOCKE: Jag sa bara till dig vad du skulle berätta för Börje.

BERIT: Jamen då har ju Börje också hört det, fattar du väl din lösmynta glappkäft!!

JOCKE: Har du hört poängen, Börje?

BÖRJE: Menar du att han som fick kärnan i håret skällde på en helt oskyldig.

BERIT: Där ser du!!!!

JOCKE: Men det var ju inte poängen. Du får berätta poängen.

BERIT: Vilken då? Det finns väl bara en poäng i den här förbrukade historien.

JOCKE: Nej nej nej! Det där med kärnan var ju inte poängen med historien.

BERIT: Men berätta den riktiga poängen då!!

JOCKE: Det var ju du som skulle berätta!!

BERIT: Jag har ju inte fått tala till punkt en enda gång. Du har ju avbrutit och rättat mig hela tiden!! Nu får du tåmjfan ta konsekvenserna av det och berätta poängen!!!

JOCKE: Nä. Tänker jag inte.

BERIT: Men säg till mig vad jag ska berätta för idiotisk poäng så att alla får skratta nån gång och vi kan gå vidare med avecen!!

JOCKE: Det där med nyckeln.

BERIT: Jaha? Inte för att jag fattar vad det har med den här historien att göra men låt gå. (Tillkämpat glad) Jo efter att vi hade ätit bigarråerna så gick vi till hotellet, och då upptäckte vi att vi hade glömt nyckeln till rummet inne i rummet, så vi gick ner till receptionen för att be dom hjälpa oss. Jocke ringer på klockan på disken, och då öppnas dörren och...

JOCKE: In kommer gubben som hade fått kärnan i håret! Hahaha...

Det blir tyst i några sekunder. Stämningen är spänd. Alla väntar på utbrottet.

BERIT: (Samlat) Ja. Visst är det roligt när folk får frukt i håret.

Hon tar fruktsalladskålen och håller den över sin make och går.

BÖRJE: (Ansträngt) Och gubben hade nyckeln, eller...