

Återinförd värnplikt

Melodi: Stars and Stripes av John Philip Sousa (I de inspelningar jag känner till, spelas de två första delarna i varje vers två gånger efter varandra, men i denna sång sjungs varje del en gång i varje vers. Man kan gärna ha olika tempon och sjunga i fritt tempo där man tycker att det passar.)

Text: Hanna Sangemark

Några "gamla" militärer

Hejsan alla i publiken,
nu skall inte någon bli besviken.
Nu skall vi försvara vårt land och det till sista man.
Dammar av den gamla plikten i bataljonerna, oljar kanonerna.
Ger oss ut på skär och kobbar med helt nya förband.

Nu skall Sverige åter värnplikt ha,
för nu skall vi väl ryssen visa
att vi ansvar för vårt försvar kan ta,
trots att det gick ganska dåligt uti PISA.

Varje pojke och flicka min vän,
nu kan bli våra nya rekryter.
Vi skall ha lumparminnen igen,
och ni skall lyssna; jajamän!
Vi skall rusta vårt fädernesland
för att lösa politiska dispyter.
Och ni vet att i våra förband
osnutna ungar med en säker hand vi snyter.

Nya rekryter (typiska tonåringar) kommer in (antalet rekryter kan naturligtvis ändras beroende på ensemble)

Ny rekryt 1 (samma melodi som första versen)

Tjaba alla militärer
och alla ni andra som nu här är.
Jag är ny rekryt och jag skall vara med i ert försvar.
Men jag har förstås en lista till rekryterarna och officerarna.
Enkla regler ni skall följa, sen är saken helt klar.

Ny rekryt 2

Det skall bli jättekul att va soldat;
dataspel fast i verkligheten.
Men med order ni lite lugnt får ta't;
gillar inte tvång och ej auktoriteten.

Ny rekryt 3

Särskild matsedel måste jag ha.

Äter inte nåt käk som är äckligt.
Blir det ärtsoppa kommer jag dra.
Kebab och pizza, det går bra!
Blir det marsch får den inte va' lång;
omkring femhundra meter är tillräckligt.
Och jag gör aldrig något "med språng",
för blir det stressigt, då jag lider så förskräckligt.

Ny rekryt 4 (samma melodi som första och andra versen)

Och ni måste också lova
att jag varje dag till tolv får sova.
Och jag måste självklart alltid få ha med mig min mobil.
Och jag tror ni måste rucka på gamla normerna för uniformerna.
Grönt och hjälm och stora kängor passar inte min stil.

Gamla militärer

(till publiken) Vill vi verkligen åter värnplikt ha?
(till de nya rekryterna) Vi kan inte ha militärer
som betar sig som om de skulle va'
primadonnor uppå sina premiärer.

Alla nya rekryter

Blir det inte så som jag har tänkt?
Jag behöver mer morot än piska.
Självförtroendet mitt har ni sänkt.
Och jag är faktiskt riktigt kränkt.

Gamla militärer

Vi nu Putin får tigga om nåd.
Hoppas att hans soldater ej är bryska.
Nej, nu ser vi ej nån annan råd
än gå till ABF och börja plugga ryska.