

Virtuellt kafferep

Melodi: Kafferepet av Sverker Ahde och Ernst Schleich

Text: Hanna Sangemark

Här på min dator i lägenheten min,
där bjuds det åsikter fritt
i både svart och i vitt.
Här finns alla mina vänner från fjärran och ifrån när.
och ställena där vi ses är de här:

Ja, det är Facebook och det är Twitter och det är foton på Instagram.
Vi gulligullar och tullitullar och vi är snara att lägga fram
vår ena åsikt efter den andra och något är kanske genomtänkt.
Men mest vi skriver och sen vi klickar och ja, det händer att nån blir kränkt.

Men oh, vi menar ju inget illa, fast någon kanske tar illa opp.
För vi är bara helt på det klara med att nu måste vi sätta stopp
för alla människor i hela världen som inte kan hyfs och pli.
För rättast det tycker ju vi!

Och har ni hört att han, som vi ser här ibland
att han nog helt och visst är en sån där nazist.
Han svenska flaggan har på stängen alla dar.
Han röstar SD, så klart som så!

Och hon den där som sa 'invandring skall vi ha'
ja, man förstår helt visst att hon är kommunist.
Hon har en åsikt skev, vi startar nu ett drev.
Demokratin hon får smaka på.

Och sen ett foto på lilla hunden som gör nåt gulligt som hundar gör.
Här är han bunden, här inte bunden, här är en video där han sig rör.
Här är min hamster, här är min dotter och stolen jag nyss har köpt.
Här är min filmjolk i tisdags kväll och tidningspapper med kantarell!

Ibland så går vi bet, vår diskussion blir het,
men då vi hävdar att det är vår rätt, för att
i Sverige, som ni vet, finns yttrandefrihet.
Så håll nu käften, det är vår rätt!

Nu får vi säga vad man förr i hjärtat kvad.
En knuten näve ner i fickan finns ej mer.
Nej, handen öppen är. Men leva som man lär?
Sån't gör vi inte på internet.

Ja, det är Facebook och det är Twitter och det är foton på Instagram.
Vi gulligullar och tullitullar och vi är snara att lägga fram
vår ena åsikt efter den andra. Tycker du annat, då har du fel.
Vårt gamla Sverige är som förbytt, och här är katten som nyss har spytt.